

België is niet te begrijpen zonder de koers

samenstelling **Redactie De Nieuwe Koers**

Flip van Doorn fietste maandenlang door België op zoek naar de ziel van het land. In *De ronde van België. Een cultuurgeschiedenis op twee wielen* laat hij zien hoe wielersport, cultuur, geschiedenis en katholicisme er nauw met elkaar verweven zijn.

Je boek is met ruim zevenhonderd pagina's best omvangrijk. Is België zo'n complex land?

“Dit boek heb ik ingedeeld als een korte rittenkoers. In een proloog en zeven etappes fiets ik door de hele geschiedenis van België: van de dinosaurïers en de eerste neanderthalers tot in het heden. Als je bedenkt dat het Belgische grondgebied vanaf de Romeinse tijd tot de val van Napoleon door steeds wisselende heersers is bezet, en dat het land daarna twee wereldoorlogen heeft doorstaan en nu het centrum van een tegen-wil-en-dank verenigd Europa is, valt de lengte nog wel mee. En dan heb ik het nog niet eens over de drie Gewesten, de drie Gemeenschappen, de drie landstalen en de zes regeringen.”

Voor wie heb je het geschreven?

“Ik wil Nederlanders de charme van België laten proeven, tonen dat het een veelzijdig land is waar de mooiste en wonderlijkste verhalen voor het oprapen liggen. Daarbij kan ik me voorstellen dat veel Belgen het interessant vinden te lezen hoe een ‘Hollander’ hun land ervaart.”

Je noemt jezelf een noorderling. Waarom ben je gefascineerd door België?

“Nederlanders en Belgen hebben veel gemeen. Onze geschiedenis gaat lange tijd gelijk op, de wederzijdse invloed is altijd groot geweest. Toch verschillen

we ook ontzettend van elkaar. Die constante afwisseling van herkenning en verbazing hield mijn pedalen steeds in beweging.”

We leren in jouw boek België kennen door het wielrennen. Is België ook te begrijpen zonder de koers?

“Er is een opvallende parallel in de ontwikkeling van de fiets – van loopfiets tot de moderne fiets – en het ontstaan van België. Gedurende de negentiende eeuw gingen die processen min of meer gelijk op en in beide speelden Duitsers, Fransen en Engelsen een cruciale rol. Aansluitend vonden Vlaamse en Waalse arbeiders op de fiets een vluchtroute om aan de fabriek of de mijnen te ontsnappen. De drie-eenheid van processie, kermis en koers tijdens de jaarfeesten van de dorpen en steden is decennialang een vaste waarde geweest. Zelfs in grote literaire werken, zoals *Het verdriet van België* van Hugo Claus, speelt de koers vaak een prominente bijrol.”

Belgen, beleven de koers religieus. Wat heb je daarover ontdekt?

“Na aanvankelijke bedenkingen zag de clerus sport al snel als een middel om katholieke waarden over te brengen. De bisschoppen en pastoors in België maakten dankbaar gebruik van het gegeven dat de wielersport volks en verheven tegelijk is.”

Wat is na een paar duizend kilometer fietsen je belangrijkste conclusie?

“In het België van nu schemert het Europa van de toekomst door. Europeanen hebben een surrealistisch land nodig om dat in te zien, een land waar de nationale sport de absurde complexiteit van hun continent – en van het leven – in zich draagt.”



Flip van Doorn
De ronde van België. Een cultuurgeschiedenis op twee wielen
Uitgeverij Thomas Rap
€ 34,99

Deuteronomium, boek van de samenleving. Jonathan Sacks. Slotdeel in de

serie Verbond en dialoog, joodse lezing van de Thora. Inleiding op de verbondssamenleving. En verfrissende actuele essays bij alle elf parasja's van Deuteronomium. Zeer geschikt voor gesprek in groepen. Met uitgebreide registers voor de hele serie. Skandalon.
€ 35,99



Het geheim van Bols. Hoe de oorlog een familiebedrijf verscheurt. Martin Hendriksma. Literaire

non-fictie. Waargebeurd verhaal over een jeneverstokerij die aan de Duitsers leverde. En over het lot van de adjunct-directeur die zich er niet bij neerlegde. Uitgebreid in het nieuws geweest. Aangenaam spannend verteld, goed gedocumenteerd. De Geus.
€ 24,99



Dit wil je echt niet weten. Over de onvoorstelbare wereld achter je scherm. Huib Modderkolk. Journalist van de Volkskrant die

onverdroten doorgaat de gevaren van de online-samenleving te verkondigen. In dit spannende boek raakt hij verstrikt in het web van de Mossad. Helaas geen fictie, we zijn gewaarschuwd. Podium.
€ 20,90



Levenslessen voor moderne devoten. Thomas à Kempis. Bezorgd door Jacques Koekoek. Bundel

wijze vermaningen van 'moderne devoot' Thomas aan zijn novicen, de nieuw ingetreden broeders. In deze middeleeuwse teksten staat Christus centraal. In de vorm niet altijd meer toepasbaar, qua intentie nog zeker inspirerend. Kok-Boekencentrum.
€ 13,99

